

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1982

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΑΘΑΝ. ΠΕΤΣΑΛΗ - ΔΙΟΜΗΔΗ

Κύριε Πρόεδρε,

‘Η Ακαδημία Ἀθηνῶν τιμᾶ σήμερα τὰ τριάντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Γρηγορίου Ξενοπούλου. ‘Η Ακαδημία μοῦ ἔκαμε τὴν τιμὴν νὰ μοῦ ἀναθέσει νὰ ἐκφωνήσω τὸν ἐπιμνημόσυνο λόγο.

‘Ανέλαβα μὲν συγκίνηση ἀλλὰ καὶ μὲν πάποι δισταγμὸς τὸ βαρὺν αὐτὸν καθῆκον, γιατὶ δὲ Γρηγόριος Ξενόπουλος ὑπῆρξε μιὰ πολύμορφη παρονοσία στὰ Νεοελληνικὰ Γράμματα ἐπὶ μισὸν καὶ πλέον αἰώνα. Δένθα ὅτε ὑπερβάλω ἐὰν πῶ, ὅπως τὸ ἔχω πεῖ ἀλλωστε καὶ ἀλλοῦ, δτὶ δὲ Γρηγόριος Ξενόπουλος ὑπῆρξε ὁ «πατέρας» τοῦ Νεοελληνικοῦ Ἀστικοῦ Μνηστορήματος καὶ δὲ «πατέρας» τοῦ Νεοελληνικοῦ Ἀστικοῦ Θεάτρου. Στὸν χαρακτηρισμὸν αὐτὸν ὡς «ἀστικοῦ» δὲν θέλω νὰ προσδοθεῖ —καὶ ἐπιμένω σ' αὐτὸν— κανένας πολιτικὸς ταξικὸς τόνος, ἀλλὰ ἀπλὰ καὶ καθαρὰ ἡ ἔννοια ὅτι μὲν τὸ ἔργο τον ἐξέφρασε τὴν ἐποχὴν του, δηλαδὴ μιὰ κοινωνικὴ πραγματικότητα ποὺ τὴν χαρακτήριζε ἡ γέννηση, στὴ μικρὴν καὶ φτωχὴν Ἑλλάδα τοῦ πρώτου αἰῶνος μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, τοῦ ἀστικοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀκμή του μέχρι τὴν ὥρα τῆς παρακμῆς καὶ τῆς πτώσης του. Μὲ ἄλλα λόγια τὴν ἐποχὴν Τρικούπη - Βενιζέλου, σημαντικὴν ἐποχὴν στὴν ὅλη πορεία τοῦ Ἐθνοῦς.

Φυσικὰ δὲ Ξενόπουλος, σὰν γνήσιος λογοτέχνης, δὲν ἔθιξε ποτὲ ἄμεσα μὲ τὸ ἔργο του τὴν πολιτικὴν πλευρὰ τῆς ἐποχῆς του, ἀλλὰ ζωγράφεψε μὲ τὸν τρόπο

του, μόρο τὴν ἀτμόσφαιρά της καὶ πλάθοντας ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι καὶ ὁ τελικὸς ἀντικειμενικὸς στόχος κάθε ἀμιγοῦς λογοτεχνικοῦ ἔργου, ζωντάνεψε τὴν κοινωνικὴ συμπεριφορὰ καρακτηριστικῶν τύπων της, μὲ τὸν πρωταγωνιστές τῶν ἔργων του, ἥρωες καὶ ἥρωίδες. Κατὰ προτίμηση ἀνέλνε τὰ θύματα τῶν ἀντιδράσεων καὶ τῶν συναισθηματικῶν συγκρούσεων καὶ ἰδιαίτερα τῶν αἰσθηματικῶν συγκρούσεων μέσα στὸν τότε κοινωνικὸ περίγυρο.

Φυσικά, στὸ ἀφηγηματικὸ μέρος τοῦ ἔργου τοῦ Ξενόποντον, πλὴν τῶν μυθιστορημάτων, πρέπει νὰ προσθέσουμε ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ διηγημάτων, ποὺ μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι μαργαριτάρια, εἶναι διαμάντια, δπως εἶναι π.χ. ἐκεῖνο τὸ ἀριστονοργηματικὸ «Μανόλιες» ποὺ σὲ πνίγει μὲ τὸ ἄρωμα τοῦ λυρικοῦ τοῦ ιόντον.

Ἄλλὰ δὲ Ξενόποντος δὲν ὑπῆρξε μόνον αὐτό. Ὅπερες καὶ ἔνας θαυμάσιος κριτικὸς μὲ τὰ ἀλλεπάλληλα ἄρθρα τον γιὰ τὸν ἐπικολαπτόμενος τότε συγχρόνους τον συγγραφεῖς, δπως ὁ Βιζηνήρος, ὁ Κρυστάλλης, ὁ Ἐπισκοπόποντος καὶ τόσοι ἄλλοι.

Θὰ προσθέσω, ὡς πρὸς τὸ κριτικὸ ἔργο τοῦ Ξενόποντον, ὅτι χάρις στὸ ἀλάνθαστο φυσικὸ κριτήριο του, ἥξερε νὰ ξεχωρίζει μὲ μιὰ ἀσυνήθιστη καὶ σκεδὸν προφητικὴ διαίσθηση, τὴν ἰδιαίτερη προοφορὰ καὶ τὴν ἀξία τοῦ κάθε συγγραφέα καὶ νὰ προχωρεῖ ἀδίστακτα στὴν ἀναγνώριση νέων καὶ ἀγνώστων ὡς τότε ἴδιοφυῶν, δπως π.χ. τὸ περίφημο ἄρθρο τον γιὰ τὸν Καβάφη δημοσιευμένο στὰ 1903, καὶ τὸ ἄλλο ἄρθρο τον γιὰ τὸν Γρυπάρη, στὰ ὅποια ἐπρόλεγε δλα δσα ἀναγνώρισαν πολὺ βραδύτερα οἱ πάντες, "Ἐλληνες καὶ ξένοι".

Ἐπίσης, ἀξιόλογη εἶναι ἡ πρώιμη γιὰ τὸν καιρό τον ἐπαφὴ —γιατὶ ἡ νοητική τον περιέργεια τὸν ὠθοῦσε νὰ διαβάζει ἀκατάπανστα, παρὰ τὰ κοντασμένα μάτια τον, καὶ νὰ δέχεται δλα τὰ μηγνύματα— μὲ τὸν ττ' ἀνοντσιασμό, τὸν νιτσεῖσμό, τὸν ἴγενισμό, τὸν φροῦδιομό, τὸν πρωτοποριακὸ ἀκόμη σοσιαλισμό, δπον κορφολογοῦσε μὲ προσοχὴ καὶ μέτρο, δτι ἔκρινε ὀφέλιμο γιὰ τὸ ἔργο τον.

Καὶ σὰν νὰ μὴν ἀρκοῦσσαν αὐτά, δὲ Ξενόποντος στάθηκε δ «πατέρας» τῆς Ἑλληνικῆς λογοτεχνίας γιὰ τὸ παιδὶ —ποὺ ἐσφαλμένα τὴν ἀποκαλοῦν παιδικὴ λογοτεχνία, γιατὶ Παιδικὴ Λογοτεχνία θὰ πεῖ λογοτεχνία γραμμένη ἀπὸ παιδιὰ καὶ δχι γιὰ παιδιὰ— προπάντων μὲ τὴν ἵστορικὴ πιὰ «Διάπλαση τῶν Παΐδων», ποὺ κνοιολεκτικὰ τὴν ἔγραφε δλόκληρη μόρος τον (πότε-πότε συναντοῦμε καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 'Αριστοτέλη Κονρτίδη σὲ μεταφράσεις γαλλικῶν μυθιστορημάτων τοῦ 'Ιουλίου Βέρον καὶ τοῦ 'Ιουλίου Σανσέλ), μόνος τον ἐπὶ δλόκληρες δεκαετίες. Καὶ ἀφοῦ μιλήσαμε γιὰ περιοδικά, ἀς προσθέσουμε ὅτι ἐκεῖνος ἰδρυσε, μεγάλος πιὰ στὰ χρόνια, καὶ τὸ περιοδικὸ «Νέα Ἔστία», ποὺ τὸ παρέλαβε λίγο ἀργότερα δ Πέτρος Χάρος καὶ τὴν ἔκανε καὶ αὐτὴν «ίστορικη» γιὰ τὰ Νεοελληνικὰ Γράμματα.

‘Αρεξάντλητος καὶ ἀκαταπόνητος ὁ Ξενόπονδος διέπρεψε ἔχωριστὰ στὰ μυθιστορήματα τῆς ζακυνθινῆς ζωῆς, πλέκοντας ἔναν κόσμον ὀλόκληρο ἀπὸ εἰκόνες ποὺς ζωντανεύουν τὴν ζωὴν τοῦ ἀρχοντολογιοῦ καὶ τῶν ἀστῶν καὶ τῶν ποπολάρων καὶ προπάντων ἕνα στεφάνι ἀπὸ ζακυνθινὲς ἥρωΐδες, ὅπου ἡ τέχνη του καὶ ἡ τεχνική του (τὸ métier ποὺ λένε οἱ γάλλοι) συνδυάζονται θαυμαστά. ‘Ο ζακυνθινὸς αὐτὸς οὐκίλος εἶναι, ἀν δχι τὸ σημαντικότερο, διποσδήποτε τὸ ποιητικότερο, τὸ πιὸ συγκινητικὰ ἐμπνευσμένο ἔργυ του, γιατὶ ἔβαλε ὀλόκληρη τὴν ψυχή του μέσα καὶ ἐν μέρει πολλές ἀναμνήσεις τῶν ἐφηβικῶν τευ χρόνων.

Μένει τὸ θέατρο. ‘Αλλὰ γι’ αὐτὸς ἀξίζει νὰ κάνω λόγο ἔχωριστὰ στὰ παρακάτω.

Κοντολογίς, μὲ δῆλη αὐτὴ τῇ δημιουργίᾳ του ἐπέτυχε τὸ δυσκολότερο κατόρθωμα. ‘Εδημιούργησε σὲ μιὰ ἐποχὴ γλωσσικῶν ἀγώνων, γλωσσικὰ ἀκαταστάλαχτη, μὲ κόπο καὶ λίγο - λίγο, μιὰ γλώσσα ἀπλή, στρωτή, μιὰ γλώσσα χωρὶς ὑπερβολές καὶ ἀκρότητες, χωρὶς ἐξάρσεις καὶ προσωπικοὺς τόρους, ἀλλὰ ποὺ προσιωνιζόταν τὴν σημερινὴ ἐξέλιξη τοῦ γλωσσικοῦ δργάρου, ποὺ τώρα λέγεται Λογία Δημοτικὴ καὶ κατὰ προτίμηση, ἀπλά, Νεοελληνικὴ Γλώσσα.

Τὸ τεράστιο αὐτὸς ἔργο τοῦ Ξενόπονδου δημιουργεῖ βαριές, δγκώδεις ὑποχρεώσεις στὸν μελετητὴν του καὶ γι’ αὐτὸς θὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ἐπανέλθω σὲ μερικὰ σημεῖα ποὺ ἔχοντα προκαλέσει δρισμένες ἀντιρρήσεις, ἀμφιβολίες, ἀκόμα καὶ ἀρνήσεις ἀπὸ σοβαρούς, ἀπὸ ἄξιον πνευματικοὺς ἀνθρώπους.

Νά, τι ἔγραφα τὴν ἐπανόριον τοῦ θανάτου του :

«Στὸν Γρηγόριο Ξενόπονδο —καθὼς καὶ στὸν Δροσίνη ποὺ πέθανε ποὺν λίγες μέρες (1951) καὶ ποὺ προσθέτω τώρα εἶναι ὁ κυρίως συντάκτης καὶ ἵσως μπορῶ νὰ πῶ ὁ κυρίως ὑπεύθυνος γιὰ τὸν Κανονισμὸ τῆς Ἀκαδημίας— ἡ μεῖζα ἐπεφύλαξε τὸ μεγάλο προγόμιο νὰ δλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους (ὅποιο ἦταν). Καὶ ἀκόμα παραπάνω, τὸν χάριος τὸν ὕστατο προγόμιο νὰ μπορέσουν νὰ σταθοῦν γιὰ λίγο, ποὺν φύγοντας γιὰ τὸ αἰώνιο ταξίδι, νὰ πάρουν μιὰν ἀνάσα, νὰ τὸ δοῦν δλοκληρωμένο αὐτὸς τὸ ἔργο καὶ νὰ γείρουν ν’ ἀναπανθοῦν. “Οσο τὸ ἐπιτρέπει ν’ ἀναπανθεῖ ἔνας διανοούμενος ἀνθρωπος, τὸ πάντα ἀγρυπτο πνεῦμα. ‘Ο Ξενόπονδος καὶ ὁ Δροσίνης, πρόσλαβαν νὰ σταθοῦν καὶ νὰ πάρουν αὐτὴ τὴν ἀνάσα ἀπὸ τὸν μακρύτατο καὶ πολύμοχθο δρόμο, ὅπου τὸ πέρασμά τους ἀφησε καὶ φῶς καὶ ἵσκιο — συχνὰ φωτερὸν καὶ ἐκεῖνον — ν’ ἀναπανθοῦν ἔχοντας γύρω τους συγκεντρωμένα —σὰν δλους τοὺς (πατέρες), σὰν δλους τοὺς (παπποῦδες), σὰν δλους τοὺς (προγόνους)— πλῆθος παιδιά, πνευματικὰ παιδιὰ καὶ πνευματικὰ ἐγγόνια, ἀν μπορῶ νὰ πῶ ἔτσι τὴν δεύτερη καὶ τὴν τρίτη γενεὰ ποὺ ἐπηρεάστηκαν ἀπ’ αὐτόν, καὶ πλήθειο τὸν σεβασμὸν καὶ τὸν θαυμασμὸν καὶ τὴν ἀγάπη . . .».

*Μορφὴ καὶ οὐσία τοῦ σύγχρονον πεζοῦ λόγου στὴν Ἑλλάδα πηγά-
ζον ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ Ξενόπουλον. Σὲ τὴν μοῖρα καὶ ὁ θεατρικὸς νεοελληνικὸς
λόγος.*

*Βιζυηνός, Παπαδιαμάντης, Ξενόπουλος, δικαίως μὲ τὴν ἴδιοσυγκρασία
τον, δικαίως μὲ τὸν τρόπο του, δικαίως μὲ τὴν ἐποχή του, εἶναι οἱ τρεῖς κύριοι
σταθμοὶ τῆς νεώτερης πεζογραφίας μας. Ὁ Βιζυηνός πέθανε πρόωρα. Ὁ Παπα-
διαμάντης καὶ δικαίως τοῦ Ξενόπουλος στὴν κορυφὴ καὶ στὴ βάση τῆς νεοελληνικῆς πεζο-
γραφίας.*

*Μὲ τὴν ἀπόσταση τῶν τριάντα χρόνων ἀπὸ τὸν θάνατό του, ἀνεπηρέαστος
ἀπὸ ὄτιδήποτε καὶ προπάντων ἀπὸ τὴν προσωπική του ἀκτινοβολία σὲ μᾶς ποὺ
τὸν ζήσαμε, χωρὶς τὴν νοσταλγίαν ἐνὸς παρελθόντος γεμάτου ἀπὸ νεανικὸν ἐνθου-
σιασμό, ἀπὸ σεβασμὸν καὶ ἀπὸ ὑπερβολὴν — χωρὶς τοσταλγία, ποὺ εἶναι καθὼς
εἴπαν μιὰ νευραλγία τοῦ μυημονικοῦ — μποροῦμε νὰ ζηγίσουμε ψύχραιμα τὴν προσ-
φορά του. Προσάπτονταν κυρίως στὸν Ξενόπουλο ὅτι δὲν ἦταν βαθύς, ὅτι τὸ ἔργο
του δὲν εἶχε βάθος. Φυσικά, δπως δικαίως συγγραφέας δικαίως εἶχε εντυχι-
σμένες συγγραφικὲς ὕδρες καὶ ἄλλες ὕδρες χωρὶς ἔμπτευση. Ἡ αὐτολογισθοῦμε
ὅτι γιὰ νὰ ζήσει ἔποεπε νὰ παραδίει τὴν κάθε μέρα ἔνα ἥ δύο κομμάτια, καθὼς
τὰ λένε, στὸ περιοδικὸν ἥ στὴν ἐφημερίδα ἀπὸ κάποιο μυθιστόρημα ποὺ σκάρωνε
ὑποχρεωτικά. Μοιραίως δὲν πρόφεται νὰ σκαλίσει βαθύτερα τὸ κείμενό του. Μὴ
λησμονοῦμε ὅτι ἦταν καὶ δημοσιογράφος, ὅτι ἔγραψε τακτικὰ χρονογραφήματα,
ἐπιστιλέσ καί, δπως τονίζω παραπάνω, συνέτασσε δλόκηληρη τὴν Διάπλαση μονά-
χος του. Ἡ Διάπλαση ἔπειτα προσέπει βγεῖ ἀνελλιπῶς κάθε Σάββατο ἐπὶ σαράντα χρό-
νια. Ὅσες φορές —δις μοῦ ἐπιτραπεῖ ὁ τρεχούμενος δρός—τοῦ ἐρχόταν τὸ «μεράκι»,
δηλαδὴ ἥ ἔμπτευση, καὶ τοῦ ἔμενε δικός, καθόταν καὶ ἔγραψε δικό της ἀνέβλυζε αὐθόρ-
μητα ἀπὸ τὴν ψυχή του, εἴτε μυθιστόρημα ἦταν, εἴτε διήγημα, εἴτε θεατρικὸν ἔργο,
δράμα ἥ κωμῳδία, εἴτε καὶ μελέτημα ἥ δοκίμιο, καὶ τότε δημιουργοῦσε τὸ
πραγματικὸν ἔργο του ποὺ θὰ ἐπιζοῦσε καὶ ποὺ ἐπιζεῖ καὶ σήμερα ἀκόμη.*

*Οἱ δάσκαλοι! Πάντοτε μὲ τὴν ἴδιοσυγκρασία του δικαίως, δπως δλοι οἱ
δημιουργοί, δπως δλοι οἱ ἀνθρωποι, μὲ τὴν δική τους προσωπικότητα, μὲ τὴν
βιοσοφία τους, μὲ τὴν τέχνη τους.*

* * *

*Ἐρχομαι στὸ Θέατρο. Καὶ ἀν εἶχε περιοριστεῖ στὸ ἀφήγημα ἥ συμβολὴ
τοῦ Ξενόπουλον, πάλι μεγάλη θὰ ἦταν. Ἄλλα ἀπὸ νωρὶς τὸν τράβηξε καὶ τὸ
Θέατρο.*

Ποσδιασκόταν τὸ νεοελληνικὸ θέατρο τότε; Στὴν φοβερὴ καθαρεύονσα τῆς «Φαντασίας» καὶ τῆς «Μαρίας Δοξαπατρῆ», στὴν ἀπολησμονημένη τότε «Βαβυλωνία» τοῦ Μάτεση, στὰ ἀποθησαντιστα ἀκόμη ἔργα τοῦ Χονομούζη καὶ τοῦ Βυζάντιου, καὶ στὰ κοιμειδύλλια τοῦ Κορομηλᾶ, τοῦ Καπετανάκη καὶ τοῦ Δημήτρη Κόκκινου. Ὁ Ξενόπουλος στέκει καὶ ἐδῶ ὄδηγὸς καὶ πρωτεργάτης. Μὲ τὸν «Ψυχοπατέρα» μπάζει ὁρμητικὰ τὸ σύγχρονο θεατρικὸ πνεῦμα στὴ φτωχὴ ἐλληνικὴ σκηνή. Ἀκολούθησε λαμπρὴ συνέχεια ἀπὸ θεατρικὲς δημιουργίες, ποὺ θεμελίωσαν μιὰ παράδοση, ἀκριβῶς καθὼς εἴδαμε ὅτι ἔγινε καὶ μὲ τὸν ἀφηγηματικὸ πεζό του λόγο.

Ἀπὸ τὸ «Μυστικὸ τῆς κοντέσσας Βαλέραιας», τὴ «Φωτεινὴ Σάντρη», τὴ «Στέλλα Βιολάντη» ὥσ τὸν «Ποπολάρο», τὸν «Φοιτητές», τὸν «Πειρασμό», τὴν Ἀνιέζα, τὸν «Θεῖον Ὄρειρο», ὁ Ξενόπουλος δίδαξε θέατρο στοὺς νεοέλληνες, θεατρικὴ τεχνική, θεατρικὸ λόγο. Ἀπὸ τὴν ἥθογραφικὴ καὶ τὴν εἰδυλλιακὴ σκηνὴν τῆς «Βοσκοπούλας» καὶ τῆς «Γκόλφως», ὁ Ξενόπουλος ἀνέβασε τὸ κοινὸ ἔτα-ἔτα τὰ σκαλοπάτια ως τὸ ἀστικὸ σπίτι, ως στὸ κοινωνικὸ πρόβλημα, ως στὸν ψυχικὸ προβληματισμὸ καὶ τὸ ἄγχος, μὲ μιὰ δεξιοτεχνία ἀριστονοργηματική. Καὶ αὐτό, ἀκριβῶς ὅπως τὸ ἔκανε καὶ γιὰ τὸ μυθιστόρημα, μὲ τρόπο ποὺ νὰ μὴν προκαλέσει βίαιες ἀντιδράσεις καὶ ξεσπάσματα, ποὺ θὰ ζημίωναν τὴν ἀναγεννητική του προσπάθεια.

Θὰ προβληθεῖ ἐδῶ ὅτι τοῦτο ἔγινε, γιατὶ ἵσα-ἵσα ὁ Ξενόπουλος δὲν εἶχε τὰ ἀπέραντα φτερὰ τοῦ γίγαντα. Ναί. Ἀλλὰ ἡ ὑπηρεσία ποὺ πρόσφερε στὸν καιρὸ του, μὲ ν ο μὲ τὸν δικό του τρόπο θὰ μποροῦσε νὰ οταθεῖ. Ο ὅτε καὶ θὰ χωροῦσαν τὸ ἀπέραντα φτερὰ στὸν τότε τόπο. Οἱ γίγαντες βγαίνουν μὲ τὴ σειρά τους, στὸν καιρό τους, ὕστερα ἀπὸ προεργασία. Καὶ ἀν δὲν ὑπῆρχε δ ἀνώνυμος ποιητὴς τοῦ Λιγενῆ Ἀκρίτα καὶ τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, δ Βιτσέντζος Κορνάρος τοῦ Ἐρωτόκριτου καὶ δ Χορτάτσης τῆς Ἐρωφίλης, ἵσως δ Σολωμός, δ Παλαμᾶς καὶ δ Σικελιανός, νὰ μὴν εἶχαν φτάσει στὰ μεγάλα λυρικὰ ὑψη ὅπου ἔφτασαν. Ἀρτίθετα, στὸν πεζὸ λόγο καὶ στὸ θέατρο, τὸ ἐτόνισα κι δλας, δ Ξενόπουλος δὲν εἶχε προγόνους, δὲν βρῆκε προεργασία, στάθηκε πρῶτος καὶ μόνος καὶ ἀγωνίστηκε. Καὶ σήμερα δίκαια φοράει τὸ δάφνινο στεφάνι.

Μικρόλογοι ἄνθρωποι, δύσπεπτοι κριτικοί, θὰ βροῦν πολλὰ νὰ προσάφουν στὸν Γεργύδοιο Ξενόπουλο. Κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ τὰ τρωτά του. Ποιὸς δὲν ἔχει; Καὶ ποιὸς μεγάλος δὲν ἔχει; Ἀλλὰ δ κριτικὸς πρέπει νὰ ξέρει νὰ ξεκαθαρίζει τὴν ἥρα ἀπὸ τὸ στάρι, νὰ ξεχωρίζει τὰ περιττά, τὰ χαλασμένα, τὰ ἀποτυχημένα, νὰ τὰ δείχνει καὶ νὰ τὰ σημειώνει, κι ὕστερα νὰ βρίσκει τὰ χρήσιμα, τὰ καλά, αὐτὰ

ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πραγματικὴν προσφορὰ τοῦ ἔργου καὶ νὰ πασκίζει νὰ τὰ τονίσει μὲ ἀγάπη, μὲ ἐνδιαφέρον, μὲ στοργὴ καὶ μὲ κατανόηση. Ὁ Ξενόπονλος, ποὺ στάθηκε δημιουργὸς μὲ τὰ ὅλα τον, ὑπῆρξε ἵσα-ἵσα στὸν καιρό του καὶ δικιτικὸς μὲ τὶς ἀρετὲς ποὺ ἀνέφερα παραπάνω. Ἐκεῖ θὰ δεῖ κανεὶς τὸ δξύτιατο μάτι τοῦ κριτικοῦ, συγκρατημέρο πάντα ἀπὸ τὸ αἰσθημα τῆς συμπάθειας, τῆς κατανοήσεως, ποὺ ἔχωρίζει τὰ πράγματα μὲ διαισθηση μαντική, ὅπως στὴν περίπτωση Καβάφη καὶ Γρυπάρη. Γιὰ τὸν Ἱψεν δὲν οὐλος, κριτικός, πρωτόγραψε στὴν Ἑλλάδα. Μεγάλους καὶ μικροὺς δὲν Ξενόπονλας τὸνς ἔβλεπε μὲ ἀσκημένο βλέμμα, τὸνς ζώγιζε μὲ εναίσθητο ζυγό. Καὶ εἶναι φορές, δηνούς ξεσποῦσε στὰ γραφόμενά του, μὲ μιὰ σ πάντα μαχητικότητα.

Ἐτσι, γέμισε δὲν Ξενόπονλος παραπάνω ἀπὸ μισὸ αἰώνα ἐλληνικὴ πνευματικὴ ζωὴ μὲ τὴ δράση του καὶ τὴν γονιμοποίησε δσο λίγοι. Γιὰ νὰ τὸ κατορθώσει δμως αντό, ἔπρεπε νὰ δώσει τὴ ζωή του. Τὸ ἥξερε ἀπὸ τὴν ἀρχή, δτι τὰ ἀληθινὰ πνευματικὰ ἔργα δὲν τὰ γράφουμε μὲ μελάνι, τὰ γράφουμε μὲ τὸ αἷμα μας.

* * *

Ἄσ δναλογισθοῦμε γιὰ λίγο τὴν τριλογία του : «Πλούσιοι καὶ Φτωχοί», «Τίμιοι καὶ Ἀτιμοι», «Τυχεροὶ καὶ Ἀτυχοι», μὲ τὸ βαθὺ κοινωνικὸ ὑπόστρωμα, δς ἀνατρέξουμε στὴν «Στέλλα Βιολάντη», στὸν «Κόκκινο Βράχο», στὴν «Τιμὴ τοῦ Ἀδελφοῦ», στὸ «Ο κόσμος καὶ δ Κοσμᾶς», στὴν «Τερεζά Βάρομα - Δακόστα», στὴν «Λάονρα» καὶ στὰ τόσα θαυμάσια ζακυνθινὰ ἀφηγήματα, ποὺ εἶναι μιὰ πιστή, δλος ωντανη ἀναπαράσταση τῆς ζωῆς τοῦ καιροῦ του στὸ Φιόρο τοῦ Λεβάντε καὶ μαζὶ μιὰ λεπτότατη ψυχολογικὴ μελέτη τῆς κοινωνίας ἐνδὸς κόσμου δλόκληρον. Ἅσ ξαναθυμηθοῦμε μερικὰ δθηταϊκά του μνηστορήματα : τὴν «Ἀφροδίτη», τὸν «Μνησικοὺς Ἀρραβωνες», τὴν «Τρίμορφη Γυναικα». Θὰ βροῦμε ἐκεῖ πολὺ λεπτὲς μελέτες τῆς περιορισμένης ζωῆς τῆς Παλιᾶς Ἀθήνας, μὲ τὶς στενές, τὶς στενόχωρες ἀντιλήψεις, μὲ τὶς δύσκολες καὶ ἐπικινδυνες σχέσεις τῶν φύλων, τῶν δύο sex πρέπει νὰ ποῦμε σήμερα, ψυχογραφήματα σὰν ἀραβονοργημένες ξυλογραφίες, χωρὶς τὶς ὑπερβολικὲς χειρονοργικὲς τομὲς ποὺ ἐπιχειροῦν οἱ νεώτεροι, νοθεύοντας τὸ καθαρὸ ἀφήγημα μὲ ἐνέσεις σκληροῦ ρεαλισμοῦ καὶ ὡμῆς τολμηρότητας, δσὰν ἴατρικὸ δοκίμιο ψυχοπαθολογίας.

Ναὶ, προσάπτονταν στὸν Ξενόπονλο δτι δὲν ἔχει βάθος, δὲν ἔχει τόλμη. Ὁμως αντὸ γίνεται, γιατὶ σέβεται δὲν ίδιος τὸ ἔργο του καὶ σέβεται τὸν ἀναγνώστη του. Εἶναι βέβαια ἀναπλάστης τῆς ἐποχῆς του. Μιᾶς ἐποχῆς ποὺ ἀπέχει ἀφάνταστα ἀπὸ τὴν σημερινή. Οὔτε μπορῶ νὰ ἀποφανθῶ στὴ σύντομη αντὴ ψυχογραφία του, ἀν ἥταν καὶ μᾶς ποιὸ σημεῖο καλύτερη ἡ χειροτερη. Εἶναι θέμα εἰδικῆς μελέ-

της. Ἡταν ὅμως ἡ ἐποχὴ ἐκείνη, αὐτὴ ἀνδρὶ βῶς ποὺ βρίσκουμε στὸ ἔργο του, ὅπως τὴν εἶδε ἦταν μάτι καθαρό, μιὰ σκέψη ἥρεμη, μιὰ παραπομπή τητα διεισδυτική, μὲ φαντασία ενδηματική καὶ πλούσια ἀλλὰ πάντοτε λογικὰ συγκρατημένη. Καὶ ποτὲ ἐνσηράν.

Οὐ Ξενόπουλος δὲν ἀπέφενε τὸν ἀνδρό της, ἀλλὰ καὶ σ' αὐτές, ὅταν τυχὸν τὶς περιέργαφε, ἀπέφενε τὴν ἀνδρό της τα. Τὸν ἐνδιέφερε ἡ τιμότητα τῆς ματιᾶς καὶ ἡ πιστότητα τῆς περιγραφῆς, δηλαδή, σὲ τελευταία ἀνάλυση, τὸν ἀπασχολοῦσε ἀπάνω ἀπ' ὅλα ἡ γνησιότητα στὴ γραφὴ τοῦ λογοτεχνήματος.

Θὰ ἦταν ἀνεπίτρεπτη ἀφέλεια ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ θὰ κρίνει τὸν Ξενόπουλο, τὸν ἥρωές του, τὴν ἀτμόσφαιρα τῶν ἔργων, τὸ κλῖμα τῆς ἐποχῆς του, θὰ ἦταν πολὺ λαθεμένη ἡ τοποθέτηση τοῦ κριτικοῦ ἐκεῖνον ποὺ θὰ συνέκρινε τὸ ἔργο τοῦ Ξενόπουλου μὲ τὸ κλῖμα τῶν μεταπολεμικῶν χρόνων, μὲ τὸν ἀνήσυχο σημερινὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔζησε καὶ ζεῖ τὸν βαρεῖς καὶ δύσλιτον προβληματισμὸν ποὺ τοῦ κληρονόμησαν τὰ κοσμοϊστορικὰ γεγονότα τοῦ μεταπολεμικοῦ κόσμου, τὶς ἀπύθμενες ἀπορίες ποὺ τοῦ γεννήθηκαν, τὶς ἀβυσσαλέες ἀγωνίες ποὺ τοῦ ἐδημοιόργησαν τὰ τρομακτικὰ χάσματα ποὺ ἀνοιξαν μπρὸς του καὶ τὰ ἀκόμα τρομακτικότερα τείχη, τὰ ἀπίθανα να τοῦ ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας. Καὶ μαζί, τὸ ἀπότομο ξύπνημα τῆς συνειδήσεως πελώριων περιοχῶν τῆς Οἰκουμένης μὲ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ψυχῶν, ποὺ οὕτε ὑποψιάζονταν ὡς τώρα τὸν νέον δολίζοντες ποὺ ἀπλώθηκαν καὶ φωτίστηκαν μπρὸς στὰ μάτια τους. Θὰ ἦταν ἀνεπίτρεπτη ἀφέλεια —τὸ ξαναλέω καὶ τὸ τονίζω— νὰ συγκριθεῖ ὁ ἀπέραντος αὐτὸς ἀναταραγμένος κόσμος μὲ τὸν εἰδυλλιακό, τὸν ἥρεμο καὶ ἥμερο καὶ ἀπλὸ κόσμο τῆς ἐποχῆς ποὺ κύλησε εἰρηνικὰ ποὺν ἀπὸ τὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ τὰ ἀμέσως μεταπολεμικὰ τότε χρόνια, ὅταν ἐπίστεψαν οἱ ἀφελεῖς, ὅτι δὲν θὰ ξαναγίνει ποτὲ πόλεμος κι ὅτι ὅλα θὰ ξαναμπούν ἥσυχα καὶ δμαλὰ στὸν παλιό τους δρόμο.

Αναγκάζομαι νὰ ἐπαναλάβω τὸ χιλιοειπωμένο, ὅτι ὁ κάθε συγγραφέας ἐκφράζει τὸ χρῶμα τοῦ τόπου του, τὴν ταυτότητα τοῦ λαοῦ του, διτὶ ἡ γνήσια λογοτεχνία προσφέρει ἔνα ζωτανὸ τεκμήριο ἀπὸ μιὰν δριμούμενη ἐποχὴ ὅπως τὴν εἶδε ἔνα ἔμπειρο μάτι. Οὐ Ξενόπουλος δὲν ἀπετέλεσε ἔξαίρεση. Υπῆρξε ἔνας ἔξαίρετος ρωπογράφος τῆς ἐποχῆς του, δάσκαλος στὸ εἶδος του.

Καὶ ἀν δὲν ἀρκεῖ ὁ τρόπος ποὺ ὑποστήριξα τὴν ἀξία τοῦ ἔργου του, θὰ ἀραφρῶ στὴν «Αὐτοβιογραφία» του, ποὺ εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ βασικά του ἔργα. Τὴν «Αὐτοβιογραφία» του τὴν ἔγραψε γύρω στὰ 1915 καὶ δὲν τὴν δημοσίευσε ποτὲ δοσο ζοῦσε ὁ ἴδιος, ἔξδον μερικὰ σύντομα κομμάτια σὲ περιοδικὰ ἢ ἐφημερίδες, ἀλλὰ ποὺ τὴν περιέλαβε ὁ ἐκδότης τῶν «Ἀπάντων» του *in extenso* σὰν ἔνα εἶδος εἰσαγωγὴ στὸ σύνολο τοῦ ἔργου του καὶ τῆς ζωῆς του. Οὐ ἀναγνώστης

θὰ γνωρίσει ἐκεῖ τὴν σωστὴν ποιότητα τοῦ στοχασμοῦ του, τὴν εὐδύτητα τῶν γνώσεών του, τὴν τέχνην τοῦ λόγου του. Εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ βασικότερα, τὰ σημαντικότερα κείμενα τοῦ Ξενόπουλου, γιατὶ σ' αὐτὸν ἐρευνᾶ ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του, καὶ τὸν ἀναλύει. Σ' αὐτὸν τὸ ἔργο ὁ Ξενόπουλος «γράφει» τὸν ἑαυτό του. Μὲ δύο λόγια μέσα ἀπὸ αὐτὸν βγαίνει φωτισμένος ὁ πραγματικὸς διανοούμενος καὶ συγγραφέας Ξενόπουλος, ἐξομολογούμενος *de profundis* μὲ τὴν πλούσια φλέβα του καὶ μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες του.

* * *

‘Η ἐργατικότητα τοῦ Ξενόπουλου ἥταν καταπληκτική. Εἶναι ὁ μόνος νεοέλληνας λογοτέχνης ποὺ ἔζησε στὰ χρόνια του μιὰ ὀλόκληρη ζωὴ μὲ τὴν πέννα του, τὴν πέννα τοῦ λογοτέχνη, ὅχι τοῦ δημοσιογράφου. Τὸν θυμᾶμα τὸν «γέρον» Ξενόπουλο —παιδὶ ἐγὼ δωδεκάχρονο— στὸ γραφεῖο του τῆς ὁδοῦ Εὐριπίδου, πάντοτε σκυμμένον πάνω σ' ἔνα χαρτί, μὲ τὴν πέννα στὸ χέρι, χωμένο μέσα σὲ στοιβες ἀπὸ βιβλία καὶ χαρτιά. Ἡταν δὲ ὀλόκληρο τὸ σπίτι τῆς ὁδοῦ Εὐριπίδου πνιγμένο στὰ βιβλία. Ἀπὸ τὴν μέσην τῆς σκάλας σὲ παραλάβαναν τὰ φύλλα τῆς «Διαπλάσεως». Ὁ Ξενόπουλος σκυμμένος στὸ γραφεῖο του. Ἀπόγεμα ἀθηναϊκό, γλυκό, καὶ μελιχόρ. Ἀπὸ τὸ ἀνοικτὸ παραθυρόκι, ὅπου ἀναστίνει μιὰ γλαστρούλα, βλέπεις τὴν Ἀκρόπολη, ἀντικρύζεις τὸν οὐρανό. Χαμηλὰ κάτω βροντολογάει τὸ τρόμο καὶ ἀντηχοῦν φωνές διαλαλητάδων. Θεέ μου! Μέσα στὴν καρδιὰ τῆς ἐμπορικῆς ζωῆς μιᾶς πρωτεύοντας, τὸ σημαντικότητα, τόσοι στοχασμοί, τὸ σαῦνειρα!

Παράδειγμα πρέπει νὰ ὀρθώνουμε μπροστά μας καὶ μπρὸς στοὺς νεώτερούς μας, παράδειγμα τὴν θαυμαστὴ συνέχεια καὶ συνέπεια τοῦ πνευματικοῦ του μόχθου, παράδειγμα τὴν ἐξαίρετη ἐπαγγελματική του συνείδηση.

Κι ἀφοῦ τὸν πλησιάσαμε ἔτσι σιγά-σιγά, πρέπει νὰ τὸν δεῦμε μιὰ στιγμὴ καὶ σὰν ἀπλὸ ἄνθρωπο, νὰ ξαναδοῦμε γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸν εὐγενικὸ καὶ ἀρχοντικὸ ἄνθρωπο, τὸν γλυκύτατο, νὰ ξαναθυμηθοῦμε γιὰ μιὰ στιγμὴ τὴν γαλήνη του καὶ τὸ μέτρο του σὲ δλα, καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ δλα. Νὰ ξαναστίσουμε μπροστά μας πάλι γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸν παλαιῆκὸ ζακυνθινὸν ἄρχοντα, ποὺ γέρασε στὴν Ἀθήνα.

‘Ωσὰν ποτάμι φαντάζομαι τὸ ἔργο τοῦ Ξενόπουλου, ἔνα ποτάμι ποὺ πότισε καὶ γονιμοποίησε τὸν χέρσο τόπο τοῦ νεοελληνικοῦ μυθιστορήματος καὶ τοῦ νεοελληνικοῦ θεάτρου. Τὸ βλέπω λοιπὸν τώρα αὐτὸν τὸ ποτάμι ποὺ κυλάει, μακρὸν καὶ μεγάλο, δίχως καταρράκτες καὶ δίνες, δύμας διάφανο πάντα. Ἐκεῖ στὸν ὅχθο

στέκονται οἱ Νύμφες τοῦ ποταμοῦ, ποὺ τόσο τὶς ἀγάπησε ὁ Ξενόποντος —ἡ Φωτεινή, ἡ Στέλλα, ἡ Τερέζα, ἡ Μαργαρίτα, ἡ Ἰσαβέλλα, ἡ Λάουρα, τόσες καὶ τόσες — στέκονται καὶ οἱ νέοι κόντηδες, ποπολάροι, φοιτητές,— καὶ παῖς· μὲ τὸν Ἐρωτα καὶ μπλέκονται στὰ πάθη.

Κι ἀπὸ τὸ ποτάμι βγαίνει μιὰ ὑγρασία ἐρωτικὴ ἀβρότατη, κι ἔνα φῶς πολὺ εὐγενικό, πολὺ πολιτισμένο — ἀκόμα καὶ στὶς ὕδες τῆς πιὸ σκληρῆς περιπάθειας.

Καὶ ἀπάνω ἀπ' τὸ ποτάμι πλανιέται ἔνα ἄγρο συννεφάκι, ἔνα συννεφάκι ὅλο ποίηση, μιὰν αἰσθηματικὴ καὶ λεπτὰ αἰσθησιακὴ παίηση, μελαγχολική, ποὺ δταν τὴν ἔνοιωσε κανεὶς μιὰ φορὰ τὴν ἀποζητάει πάντα.

Στὸ ποτάμι αὐτὸν σκύψαμε ὅλοι καὶ ἥπιαμε. Καὶ ως συμβαίνει μὲ τὸ κάθε (καὶ αλλο) νερό, μᾶς ξεδιφοῦσε κάθε φορὰ καὶ μαζὶ μᾶς ἀναβε τὴ δίψα.

* * *

“Ηδη, τελειώνω μὲ τὸν ἐπιμυημόσυνο αὐτὸν λόγο. Δέν μπορῶ ώστόσο προτὸν προφέρω τὴ λέξη «τέλος», νὰ μὴν ἀπενθύνω ἔναν χαιρετισμὸ στοὺς ἀκροατὲς ποὺ μὲ τόση ὑπομονὴ μὲ ὑπέστησαν. Εἶναι ἔνας χαιρετισμὸς καθαρὰ Ξενοποντικός. Τρεῖς λέξεις μόνο. Ἀλλὰ πῶς τὶς περίμεναν τρεῖς γενεὲς ἐλληνόποντα, διαπλασόποντα, κάθε Σάββατο, μὲ τὶ ἀνυπομονησία καὶ πόση συγκίνηση καὶ ἀγάπη γραμμένες κάτω ἀπὸ τὶς θρυλικὲς Ἀθηναϊκές τον Ἐπιστολές. Αὐτὲς τὶς τρεῖς λέξεις θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ τὶς ἐπαγαλάβω καὶ ἐγὼ ἀπόψε σὰν χαιρετισμὸ πρὸς τὸν δάσκαλο καὶ πρὸς δσους συνάχτηκαν ἀπόψε στὴν Ἀκαδημία. Οἱ λέξεις αὐτὲς εἶναι πολὺ ἀπλές, πολὺ ἀνθρώπινες :

«Σᾶς ἀσπάζομα, Φαίδων.

Θὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ ἀκόμη μιὰ τελικὴ παρατήρηση. Ἀπεκάλεσα προηγουμένως τὸν Γρηγόριο Ξενόποντο δοκιστοκράτη. Ἀς μὴν τὸ ἀμφισβητήσει κανεὶς. Μπορεῖ νὰ μὴν ἀναφέρεται τὸ ὄνομά του στὸ Libro d'Oro τῆς Βενετίας. Ἀναφέρεται δμως καὶ θὰ ἀναφέρεται τιμητικὰ στὴ Χρυσὴ Βίβλο τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας. Τοῦτο εἶναι δ ὄπατος τίτλος γιὰ ἔναν Ἐλληνα λογοτέχνη.