

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 14^{ΗΣ} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

ANAKOINΩΣΗ

Τὸ μέλλον τῆς ἀλυσίδας τῆς ἐπιστημονικῆς πληροφορίας, ύπὸ τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κ. Ἐμμανουὴλ Ρούκουνα*

Εἶναι γνωστὸ ὅτι κατὰ τὰ τελευταῖα 30 γρόνια ἔχουν ἐπέλθει ἐντυπωσιακές μεταβολές στὴ διάχυση τῆς ἐπιστημονικῆς πληροφορίας παγκοσμίως. Εἶναι, ἐπίσης, γνωστὸ ὅτι γιὰ εὐνόητους λόγους οἱ πληροφορίες γιὰ τὶς προόδους τῆς ἐπιστήμης, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν ἀνευρίσκονται περισσότερο στὰ περιοδικὰ τῶν διαφόρων κλάδων καὶ λιγότερο στὰ βιβλία (τῶν ὅποιων ἐπίσης ὁ ἀριθμὸς ἔχει γεωμετρικῶς πολλαπλασιασθεῖ).

Συγχρόνως, ἡ εὑρεῖα χρησιμοποίηση τοῦ διαδικτύου (τοῦ Internet) ἀπὸ τοὺς ἐρευνητές, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπλοὺς πολίτες ἐδημιούργησε νέες προϋποθέσεις γιὰ τὴ διάδοση τῆς πληροφορίας στοὺς τομεῖς τῶν ἐπιστημῶν, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τὴν οὐσιαστικὴ ἀξιολόγηση καὶ κριτικὴ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐρευνας διεθνῶς. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ ὅτι τὴν Τετάρτη 12 Απριλίου 2005 μόνο ὁ ἵστος Google-scholar (ποὺ περιλαμβάνει τὴν παιδεία καὶ τὴν ἐρευνα ἀλλὰ πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι εἶναι μᾶλλον χρόνη παρὰ σύμβουλος) περιεῖχε 34.900.000 ἴστοσελίδες (δηλαδὴ περίπου 15 δισεκατομμύρια ἔντυπες σελίδες).

Παρὰ ταῦτα, εἴναι αὔξουσα ἡ ἀνάγκη εὐχερέστερης καὶ πληρέστερης προσβάσεως τῶν ἐρευνητῶν καὶ τοῦ κοινοῦ σὲ πηγὲς ἐπιστημονικῆς πληροφορήσεως, πρᾶγμα ποὺ δυσχεραίνεται λόγω τοῦ συνεχῶς αὔξανομένου ὑψοῦς τῆς συνδρομῆς στὰ περιοδικὰ τῶν διαφόρων κλάδων καὶ τῶν ὅρων ποὺ τίθενται γιὰ τὴ μετάδο-

* EMMANUEL ROUCOUNAS, The future of the chain of scientific information.

ση ἐπιστημονικῶν ἀρθρῶν ποὺ δημοσιεύονται σὲ αὐτὰ μὲ ἡλεκτρονικὸ ἢ ἄλλους τρόπους.

Τὰ Πανεπιστήμια, οἱ Ἀκαδημίες καὶ τὰ ποικίλα ἔρευνητικὰ ἴδρυματα προβαίνουν τώρα σὲ διαδικές συνδρομές, τόσο τοῦ ἐντύπου ὑλικοῦ, ἀλλὰ καὶ διαμέσου προσφορῶν ποὺ γίνονται στὴν ἡλεκτρονικὴ ἐκδοσὴ τοῦ κάθε περιοδικοῦ.

Στὸ πολύπλοκο αὐτὸ περιβάλλον ἐμφανίζονται πρωτοσουλίες ἀνοικτῆς προσβάσεως στὴν ἐπιστημονικὴ πληροφόρηση, δηλαδὴ καταρχῇ δωρεὰν ἀποκτήσεως στοιχείων περὶ τῶν ἀποτελέσμάτων κυρίως τῶν ἔρευνῶν ποὺ πραγματοποιοῦνται μὲ δημόσια χρηματοδότηση. Εἶναι τὸ σύστημα *Open Access Initiative* (Πρωτοσουλία Ἐλεύθερης Προσβάσεως), τὸ ὅποιο, καίτοι ἥρισκεται ἀκόμη σὲ ἀρχικὸ στάδιο, ἔχει πραγματοποιήσει ἐντυπωσιακὰ ἀποτελέσματα. Τονίζομε, ὅμως, ὅτι τὸ Open Access ἔχει πολεμίους, ἐμφανίζεται μὲ ποικίλες μορφές καὶ δὲν ἀπέκτησε ἑνιαία ἔκφραση.

Στὸ πλαίσιο τῶν πρωτοσουλιῶν γιὰ τὴν ἐλεύθερη πρόσβαση στὴν ἐπιστημονικὴ πληροφορία δημιουργοῦνται σὲ μεγάλες Πανεπιστημιακὲς καὶ ἀκαδημαϊκὲς Βιβλιοθῆκες, ἀλλὰ καὶ σὲ Ἐθνικὲς Βιβλιοθῆκες, μηχανισμοὶ ποὺ ἀποκαλοῦνται Institutional Repositories, δηλαδὴ θεσμοὶ ἀποθηκευτὲς ἢ θεσμικὰ ταμεῖα ἐπιστημονικοῦ ὑλικοῦ, περιλαμβανομένων τῶν βάσεων δεδομένων (Databases), μὲ τὰ ὅποια ὀμαδοποιεῖται τὸ ὑλικὸ καὶ ἔτσι διευκολύνονται οἱ ἔρευνητὲς γιὰ τὴν ἀπαραίτητη ἐνημέρωσή τους. Υπάρχουν ἥδη περισσότεροι ἀπὸ ἑκατὸ θεσμοὶ ἀποθηκευτὲς κυρίως σὲ πανεπιστήμια στὶς Ἕνωμένες Πολιτεῖες, τὴν Βρετανία, τὴν Γερμανία, τὴν Ιταλία, τὴν Ισπανία, τὰ σκανδιναϊκὰ κράτη, τὴν Ολλανδία, τὴν Ελλεστία, τὴν Αὐστρία, τὸ Ισραὴλ καὶ τὴν Ινδία.

Ἐξάλλου, οἱ ἔρευνητὲς καὶ οἱ φορεῖς (κατὰ βάσιν οἱ δημόσιοι φορεῖς στοὺς ὅποιους αὐτὸι ἀνήκουν, δηλαδὴ Ἀκαδημίες καὶ Πανεπιστήμια) ἀρχίζουν νὰ ἀντιμετωπίζουν τὴ δημοσίευση μέσω τοῦ διαδικτύου γιὰ πολλοὺς λόγους. Πρώτον, ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ μέθοδος ἐπιτρέπει τὴ διάδοση τοῦ ἔργου τους παγκοσμίως σὲ ἑκατομμύρια κρῆστες ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν δεύτερον, γίνεται συντομώτερα ἀπὸ δὲ, τι δἰὰ τῶν ἐντύπων περιοδικῶν, γιὰ τὴ δημοσίευση στὰ ὅποια ἀπαιτοῦνται 6 ἔως 12 μῆνες τρίτον, διότι ἐξασφαλίζονται οἱ αὐτὲς ἐγγυήσεις ποιότητος ἀπὸ ἐπιτροπές κρίσεως (peer review), ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει σήμερα μὲ 24.000 ἐντύπα περιοδικά, καὶ ἡ δημοσίευση παρέχει τὶς αὐτές δυνατότητες ἐπιστημονικῆς κρίσεως καὶ προαγωγῆς τέταρτον, οἱ ἔρευνητὲς συγγραφεῖς ἔχουν διὰ τοῦ διαδικτύου τὴ δυνατότητα ἀμέσου ἀνταλ-

λαγῆς ἀπόψεων ἐπὶ τοῦ κειμένου μὲ συναδέλφους τους ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ αὐτὸ ἥ μὲ παρεμφερῆ θέματα καὶ λαμβάνουν ἔτσι εὐχερέστερα τὸν ἀπόηχο τῆς προσπάθειάς τους.

Ολοένα περισσότερα ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ ἐκδίδονται σήμερα συγχρόνως σὲ ἔντυπη καὶ ἡλεκτρονικὴ μορφή. Μερικὰ περιοδικὰ ἐκδίδονται μόνο σὲ ἡλεκτρονικὴ μορφή. Ως πρὸς τὰ τελευταῖα, σὲ ἄλλα ἥ πρόσθαση γίνεται δωρεάν καὶ σὲ ἄλλα μὲ τὴν καταβολὴ συνδρομῆς. Όλα ἔχουν ἀνάγκη χρηματοδοτήσεως καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα παρατηροῦνται μεγάλες δυσκολίες ἔξευρέσεως πόρων ἀπὸ δημόσιες ἥ ἀπὸ ιδιωτικές πηγές. Σημειώνω, πρὸς ἀποφυγὴν ἐσφαλμένων ἐντυπώσεων, ὅτι ἥ δημοσίευση ἄρδρου, εἴτε σὲ ἔντυπη εἴτε μόνο σὲ ἡλεκτρονικὴ μορφὴ (Open Access), συνήθως γίνεται μὲ τὴν καταβολὴ ἀπὸ τὸν ἐρευνητὴ ἥ τὸν φορέα, στὸν ὅποιο αὐτὸς ἀνήκει, ὅρισμένου ποσοῦ γιὰ τὰ ἔξοδα. Δὲν γίνεται πάντοτε δωρεάν. Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ ἔξασφαλίζεται δωρεάν πρόσθαση στὸ ἄρδρο.

Ἐνόψει αὐτῶν τῶν σημαντικῶν καὶ προφανῶς ραγδαίων ἔξελίξεων συνήλθε μὲ πρωτοβουλία τῆς All European Academies, τῆς ALLEA, μεταξὺ 17 καὶ 18 Μαρτίου 2005 στὴν Ακαδημία Έπιστημῶν τῆς Οὐγγαρίας στὴ Βουδαπέστη, Συνέδριο / Εργαστήριο, στὸ ὅποιο μετεῖχαν 30 ἐκπρόσωποι εὑρωπαϊκῶν Ακαδημιῶν, πολλῶν μεγάλων Εὐρωπαϊκῶν, ἀλλὰ καὶ Αμερικανικῶν Πανεπιστημίων, καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι διεθνῶς ἀναγνωρισμένων ἐκδοτικῶν οἰκων, ὥπως οἱ Elsevier, Springer Verlag, U.K. Publishers Association, Walter de Gruyter, Oxford καὶ Cambridge University Press, Blackwell, ἐκπρόσωποι τῆς Παγκόσμιας Όργανώσεως Πνευματικῆς Ίδιοκτησίας (WIPO) τῆς Unesco, τῆς Παγκόσμιας Όργανώσεως Έμπορίου (WTO), μεγάλων ειδικοτήτων, ὥπως ἡ Deutsche Bibliothek καὶ ἡ Bibliothèque Nationale τῆς Γαλλίας, καθὼς καὶ μὴ κυβερνητικές ὁργανώσεις ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὸν χώρο, γιὰ νὰ ἔξετάσουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν παροῦσα κατάσταση καὶ τὶς προοπτικές εὐρύτερης διαδόσεως τῆς ἐπιστημονικῆς πληροφορίας διεθνῶς.

Ἐξάλλου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συγκροτήσεως αὐτοῦ τοῦ Εργαστηρίου καὶ σὲ προέκταση τῆς προβληματικῆς γιὰ τὴν ἔξασφάλιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ἐρευνητῶν καὶ τῶν δημιουργῶν γενικότερα, συνήλθε στὴν Οὐγγρικὴ Ακαδημία ἥ ὀκταμελής μόνιμη Έπιτροπὴ Πνευματικῆς Ίδιοκτησίας τῆς ALLEA, στὴν ὅποια ἔχει ἐκλεγεῖ καὶ μετέγει ἀπὸ τὸ 2003 ἐκπρόσωπος τῆς Ακαδημίας Αθηνῶν.

Ἐπανεργόμεθα στὰ περὶ διαδόσεως τῶν πληροφοριῶν. Οἱ μεγάλοι ἐκδοτι-

κοι οίκοι δὲν φαίνεται νὰ ἀνησυχοῦν ιδιαιτέρως ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι, γιὰ τὴν πρόσβαση στὴν ἐπιστημονικὴ πληροφορία καὶ στὰ ἀποτελέσματα τῶν ἔρευνῶν, ὀλοένα αὐξάνει ἡ χρήση τοῦ διαδικτύου. Αὐτὸ συμβαίνει εἴτε ἐπειδὴ τὰ ἔντυπα ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ ἔχουν καὶ ἡλεκτρονικὴ ἐκδοση εἴτε ἐπειδὴ οἱ μεγάλοι οίκοι διαθέτουν δεκάδες ἢ καὶ ἑκατοντάδες περιοδικά, τὰ ὅποια πουλοῦν συνολικὰ κατὰ κλάδους. Πάντως, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ αὔξηση τῆς τιμῆς ἔντυπων καὶ ἡλεκτρονικῶν ἐκδόσεων, στὴ Βρετανία τὸ Joint Information Systems Committee εἶναι ἔξουσιοδοτημένο ἀπὸ ὁρισμένα Πανεπιστήμια καὶ Ακαδημίες νὰ διαπραγματεύεται γιὰ λογαριασμὸ τῶν έιδησιμήκων τους τιμές κατὰ τρόπο μαζικὸ καὶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ἔχει διακόψει τὶς συνδρομὲς μὲ ἐκδοτικοὺς οίκους ποὺ ἀρνοῦνται νὰ δεχθοῦν ἐκπτώσεις στὶς τιμές τῶν ἔντυπων τους. Ἡ πορεία τώρα εἶναι ὅχι πρὸς ἀτομικὲς ἀλλὰ πρὸς συλλογικὲς συνδρομές.

Οἱ Institutional Repositories, οἱ θεσμικοὶ ἀποθήκευτες, ἔξαρτῶνται ἐν πολλοῖς ἀπὸ τοὺς ἐκδότες, οἱ ὅποιοι θέτουν ὅρους γιὰ τὴν ἀποθήκευση. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἐκδότες ἐπιτρέπουν τὴν ἐλεύθερη ἀποθήκευση κειμένων 12 μῆνες μετὰ τὴ δημοσίευση. Ἀλλοι ἐπιμένουν στὴν καταβολὴ ὁρισμένου ποσοῦ. Ως φαίνεται ὅμως, ἔχει ἔξευρεθεῖ τρόπος ἀπευθείας δημοσιεύσεως στὸ διαδίκτυο ἀπὸ ἔρευνητὲς καὶ ίδρυματα, ἀνεξαρτήτως ἔντυπης μορφῆς, κειμένων τὰ ὅποια δὲν ἔχουν ὀριστικοποιηθεῖ, δὲν ἔχουν σελιδοποιηθεῖ ἢ ἔστω τοὺς λείπει μία ὑποσημείωση! Ἐπίσης προχωρεῖ ἡ πρακτικὴ τῆς αὐτοαρχειοθετήσεως, self-archiving, ὅπου ὁ ἔρευνητής, τὸ Πανεπιστήμιο ἢ ἡ Ακαδημία δημιουργοῦν ἡλεκτρονικὸ ἀρχεῖο τῶν δικῶν τους μελετῶν καὶ ἐκδόσεων, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἑδῶ ἔντονες οἱ διαμαρτυρίες τῶν ἐκδοτικῶν οίκων στοὺς ὅποιους ἔχουν ἐκχωρηθεῖ πνευματικὰ δικαιώματα καὶ ἀπειλοῦν ἢ προσφεύγουν στὰ δικαστήρια.

Ως πρὸς τὸ περιεχόμενο τῆς διαδόσεως τῆς γνώσεως μὲ ὅποιοδήποτε μέσο, οἱ εύρωπαι οἱ ἔρευνητὲς ἐκφράζουν ἔντονο παράπονο ὅτι ὅσοι γράφουν στὴ γαλλική, τὴ γερμανική, ἀκόμη καὶ τὴν ισπανικὴ (ποὺ εἶναι δεύτερη ἐθνικὴ γλώσσα στὶς Η.Π.Α.), γιὰ νὰ μὴ ἀναφέρθοῦμε στὴ ρωσικὴ καὶ σὲ ἄλλες γλώσσες, ἀγνοοῦνται συστηματικῶς ἢ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τοὺς συναδέλφους τους ποὺ γράφουν στὴν ἀγγλική. Τὸ παράπονο εἶναι παλαιὸ ἀλλὰ τώρα μεγιστοποιεῖται.

Ο ἐκπρόσωπος τῆς Deutschen Bibliothek ἐνημέρωσε γιὰ ἔνα ἔντυπωσιακὸ πρόγραμμα ποὺ χρηματοδοτεῖ τώρα ἡ Γερμανικὴ Κυβέρνηση. Στὸ διαδίκτυο θά

περιληφθεῖ ὅτιδήποτε γράφεται στή γερμανική γλώσσα και ὅτιδήποτε γράφεται περὶ τῆς Γερμανίας (κείμενα, εἰκόνες και ἥχοι)! Όταν τὸν ρωτήσαμε γιὰ πόσο χρονικὸ διάστημα (διύτι και ὁ χρόνος παραμονῆς ἐνὸς κειμένου στὸ διαδίκτυο εἶναι ἔνα μὴ ἐπιλυθὲν πρόβλημα), μᾶς ἀπάντησε ὅτι «τὸ ὑλικὸ θὰ παραμείνει στὸ διαδίκτυο εἰς τὸ διηγεές».

1) Αποτελεῖ γενικὴ διαπίστωση ὅτι ἡ διάδοση τῆς γνώσεως στὰ γράμματα, τὶς τέχνες και τὶς ἐπιστῆμες δὲν γίνεται μὲ κριτήριο τὸ κοινωνικὸ ἀγαθὸ ποὺ ἐκπροσωποῦν (ἄλλωστε στὸ Συνέδριο μία μόνο φορὰ κάποιος ἀναφέρθηκε στὶς ἡδικές προεκτάσεις τῆς διαδόσεως τῆς γνώσεως και στὸν ρόλο τῆς ἔρευνας ὡς ἐργαλείου γιὰ τὴν ἐκπαίδευση), ἀλλὰ μὲ κριτήρια τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς. Αὐτό, καίτοι, ὅπως προανέφερα, ἀκούγεται εὐλογο τὸ αἴτημα, πῶς τὰ ἀποτελέσματα ἔρευνῶν ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ δημόσιες πηγές πρέπει νὰ εἶναι προσβάσιμα και δωρεὰν γιὰ τοὺς πάντες. Τὸ αἴτημα δὲν δρίσκει έβδαια γενικὴ ἀπήγκηση, ἀλλὰ ἐντάσσεται στὴν ἰδεολογία τῆς ἐλεύθερης προσβάσεως. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι οἱ κανόνες τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς καταλαμβάνουν τώρα και τὰ περισσότερα πνευματικὰ ίδρυματα, τὰ ὅποια ἔχουν ἀνάγκη πόρων πρὸς ἐπανεπένδυση.

2) Η ϕαλίδα μεταξὺ ἀνεπτυγμένων και ἀναπτυσσομένων χωρῶν συνεχῶς διευρύνεται. Πάντως, μιὰ μὴ κυβερνητικὴ ὄργανωση ἀνέφερε πῶς διαδέτει σύστημα ἐγκύρων ἀνταποκριτῶν στὴν Ἀφρική, ὅπου διαχέει δωρεὰν πληροφορίες και γνώσεις ἀπὸ ἐκατοντάδες περιοδικά, ιδίως στὸν κλάδο τῶν ἐπιστημῶν τῆς ὑγείας. Τεχνικῶς, ἔναν δὲν ὑπάρχει ἔγκριση τῶν ἔκδοτῶν, αὐτὸ δὲν εἶναι νόμιμο, ἀλλὰ εἶναι τέτοια ἡ ἀναρχία ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ διαδίκτυο, ὥστε κανεὶς δὲν τὸ ἐπεσήμανε. Άπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ Κινέζοι, οἱ σημαντικότεροι χρῆστες τοῦ διαδικτύου στὸν τρίτο κόσμο (στὸν ὅποιο ἀνήκουν ἐπὶ τοῦ παρόντος), ἔχουν ἐφεύρει τρόπους προσβάσεως στὰ ἀποτελέσματα τῶν ἔρευνῶν χωρὶς νὰ πληρώνουν σὲ κανένα τίποτε.

3) Και φθάνω σὲ ἔνα ἄλλο κεντρικὸ σημεῖο τῆς προβληματικῆς. Όλοι γνωρίζομε ὅτι ὁ λεγόμενος κυβερνοχώρος (*Cyberspace*), ὅπου και τὸ διαδίκτυο (*Internet*), λειτουργεῖ μέσα σὲ ἔνα κατεξοχὴν ἀναρχούμενο περιβάλλον. Τὰ δικαιώματα ποὺ ἔμπλεκονται σὲ αὐτό, ὅπως ἡ ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως, ἡ προστασία τῆς δημοσίας ἡδικῆς και τάξεως, ἡ προστασία τοῦ ιδιωτικοῦ διοίου, τῶν πνευματι-

κῶν δικαιωμάτων κλπ., είναι δύσκολο νὰ τύχουν ἐφαρμογῆς, ἐπειδὴ τὸ σύστημα στερεῖται χωρικοῦ προσδιορισμοῦ. Στὰ κράτη ἐκεῖνα, ὅπου συνυπάρχουν τόσο ἡ σχετικὴ νομοθεσία ὅσο καὶ οἱ μηχανισμοὶ ἐφαρμογῆς της (χάρη στὸν Provider ἢ / καὶ τὸν Server), είναι δυνατὸ νὰ πραγματοποιεῖται κάποιος ἔλεγχος, ὅπως συνέδῃ ἥδη στὴ Γερμανία, τὴ Γαλλία καὶ τὶς Η.Π.Α. γιὰ τὰ θέματα ρατσισμοῦ καὶ παιδικῆς πορνογραφίας. Κατὰ τὰ ἄλλα, στὶς περισσότερες περιπτώσεις οἱ ἐμπλεκόμενοι στὸ διαδίκτυο μοιάζουν μὲ τὴ γάτα καὶ τὸ ποντίκι, μὲ τὸ ἐπιπλέον χαρακτηριστικὸ ὅτι είναι συχνὰ ἀδύνατο νὰ διακρίνει κανεὶς ποιὸς είναι ὁ ἕνας καὶ ποιὸς ὁ ἄλλος. Γιὰ λόγους ποὺ δὲν είναι τοῦ παρόντος, ἡ ἔθνικὴ νομοθεσία θὰ είναι πάντοτε ἀνεπαρκής, ἐνῶ ἡ Παγκόσμια Ὀργάνωση Πνευματικῆς Ιδιοκτησίας (WIPO) διαθέτει ἥδη ἀπὸ τὸ 1996 δύο περιορισμένου ἀντικειμένου διεθνεῖς συμβάσεις Internet (στὶς ὁποῖες μετέχει καὶ ἡ Ελλάς). Κρίνεται λοιπὸν ἀπαραίτητο ἡ διεθνῆς κοινότητα νὰ ἀποκτήσει ἕνα κείμενο κατευθυντηρίων ὁδηγιῶν πολλαπλῶν χρήσεων, μιὰ διεθνῆ συνθήκη περὶ τῆς προσβάσεως στὴ γνώση (a Treaty on Access to Knowledge), ὅπως προτάθηκε στὸ Συνέδριο. Όμως αὐτὸ θὰ ἀπαιτήσει χρόνο, γιατὶ οἱ ἐκατέρωθεν θέσεις δὲν ἔχουν ἀκόμη σταθεροποιηθεῖ.

Ἄλλὰ τὸ μέλλον τῆς ἀλυσίδας τῆς ἐπιστημονικῆς πληροφορίας συνδέεται μὲ μία ἄλλη ἀλυσίδα, ἐκείνη τῶν ὑπὸ εὑρεῖα ἔννοια πνευματικῶν δικαιωμάτων. Αὐτὰ προχείρως είναι τὰ συγγραφικὰ δικαιώματα καὶ τὰ δικαιώματα τῶν λοιπῶν δημιουργῶν, περιλαμβανομένων τῶν συγγενικῶν δικαιωμάτων (Copyrights), καθὼς καὶ τὰ δικαιώματα εύρεσιτεχνίας (Patent Rights). Άφήνω κατὰ μέρος τὴν ἐσωτερικὴ νομοθεσία, ἡ ὁποία, ὅπου δὲν στηρίζεται σὲ διεθνεῖς ρυθμίσεις καὶ μὲ ἔξαρτηση μερικὰ μεγάλα κράτη, προώρισται νὰ δεινοπαθήσει ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση. Άναφέρω ἐν συντομίᾳ ὅτι ἡ διεθνῆς νομοθεσία ὡς πρὸς μὲν τὰ πνευματικὰ δικαιώματα στηρίζεται κυρίως στὴ Σύμβαση τῆς Βέρνης-Βρυξέλλων-Παρισίων τοῦ 1886, 1971, 1979, σημειώνοντας ὅτι γιὰ διαφόρους λόγους στὴν Εὐρώπη δὲν κατορθῶθηκε νὰ ὑπάρξει κοινὴ προστασία καὶ ὅτι οἱ διάφορες κοινοτικὲς ὁδηγίες, ιδίως ἡ 29/2001, ἐπικρίνονται γενικῶς, διότι ἐκφράζουν μερικαντιλικὴ ἰδεολογία. Γιὰ δὲ τὶς έξαεις δεδομένων ἀναπτύσσεται αὐτὴ τὴν ὥρα ἔνα καθεστώς ποὺ ἐθαπτίσθη ὡς sui generis, καὶ ὁ χρόνος θὰ δείξει τὴν ἀποτελεσματικότητά του.

Ἐξάλλου, ἡ εύρεσιτεχνία διέπεται στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὴ Σύμβαση τοῦ Μονάχου τοῦ 1973, ὅπου ἔδρεύει τὸ σημαντικότατο Εύρωπαϊκὸ Γραφεῖο Εύρεσιτεχνίας. Οἱ διεθνεῖς ρυθμίσεις παρουσιάζουν ἀρκετὲς ἀσάφειες καὶ ἐλλείψεις, οἱ

όποιες, ομως, δὲν καταγράφονται ἀναγκαίως ύπερ τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων, ἀφοῦ ὁ μεταξύ τους ἀνταγωνισμὸς ὀδηγεῖ σὲ συγχέες δικαστικὲς καὶ ἄλλες συγκρούσεις. Ὄποια ὅμως καὶ ἂν εἴναι ἡ κατάσταση, ὁ πιὸ ἀδύνατος κρίκος ὡς πρὸς τὴν προστασία τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης τῆς εὑρεσιτεχνίας, εἴναι προφανῶς πρώτα ἀτομικὰ ὁ ἔρευνητής (εἴτε αὐτὸς προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του σὲ δημόσιο εἴτε σὲ ιδιωτικὸ φορέα) καὶ ἀκολούθως τὰ περισσότερα Πανεπιστήμια, οἱ Ἀκαδημίες καὶ οἱ ἄλλοι καθαρῶς ἐπιστημονικοὶ φορεῖς ποὺ ἔχουν μείνει πίσω καὶ δὲν διαθέτουν, ὅσο ὁ ιδιωτικὸς τομέας, μηχανισμοὺς γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἔξελιξεων. Ἐξαίρεση στὸ κυνήγι τῶν εὑρεσιτεχνιῶν καὶ τῶν ιδιωτικῶν πόρων ἀποτελοῦν μερικὰ μεγάλα πανεπιστήμια, ιδίως στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες, ὅταν ἐκτελοῦν προγράμματα σὲ συνεργασία μὲ ἐπιχειρήσεις. Στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων καὶ στὴν πράξη, τὰ πνευματικὰ δικαιώματα ἔξασφαλίζονται ύπερ τοῦ χρηματοδότη τῆς ἔρευνας ἢ τοῦ ἐκδότη. Οἱ παλιές ισορροπίες, τὶς ὅποιες ἔξέφραζε ἡ νομοθεσία, φαίνεται ὅτι τώρα διαταράσσονται καὶ ἔτσι ἀλλοιώνεται ἡ ἔννοια τοῦ δημοσίου ἀγαθοῦ καὶ τῆς διαχύσεως τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς ἐπιστήμης γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ γιὰ κοινωνικοὺς σκοπούς. Οἱ κυβερνήσεις συνεχῶς ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν χρηματοδότηση τῆς ἔρευνας καὶ τὴν θέση τους καταλαμβάνουν ιδιωτικοὶ φορεῖς μὲ τὶς δικές τους ἀξιολογικὲς ἐπιλογές. Διαπιστώνονται λοιπὸν διαφοροποιήσεις ὡς πρὸς τὴν ἐλεύθερη ροή τῆς ἐπιστημονικῆς πληροφορίας. Ἄλλη ἔννοια εἴχε ἡ πρόσκαιρη μονοπώληση δικαιωμάτων ύπερ τῶν δημιουργῶν μὲ τὶς Συμβάσεις τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20ου αἰώνα καὶ ἀλλητέσινει νὰ ἔχει σήμερα. Στοὺς συναδέλφους ποὺ ἐνδιαφέρονται περισσότερο, προτείνω νὰ διαβάσουν τὴν πρόσφατη σχετικὴ "Ἐκθεση τῆς Βρετανικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν, τῆς Royal Society, μὲ τὸν τίτλο «Keeping Science Open: The Effects of Intellectual Property Rights Policy and the Conduct of Science» (βλέπε www.royalsoc.ac.uk).

Τελειώνω μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι ἡ μόνιμη Ἐπιτροπὴ Πνευματικῶν Δικαιωμάτων τῆς ALLEA ἔχει ἔγκαιρα λάθει θέση σὲ καίρια ζητήματα, ὅπως ἐκεῖνα τῆς κλωνοποιήσεως ἀνθρωπίνων ὄντων καὶ τῆς χορηγήσεως διπλωμάτων εὑρεσιτεχνίας (ὅπου υπάρχει διάσταση μεταξύ Εὐρώπης καὶ Η.Π.Α.), τῆς περιόδου χάριτος (Grace Period) ύπερ τῶν ἔρευνητῶν πρὸ τῆς καταθέσεως αιτήσεων εὑρεσιτεχνίας (ὅπου οἱ μὲν Ἀκαδημίες προσχωροῦν στὰ ίσχύοντα στὶς Η.Π.Α., τὸν Καναδᾶ καὶ τὴν Ιαπωνία, ἀλλὰ πολιτικοὶ λόγοι κρατοῦν τοὺς εὐρωπαίους ἔρευνητές μακριὰ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα), τῆς ἀνοικτῆς προσβάσεως

(Open Access) στὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας, κ.λπ. Κατὰ τὴν συνάντηση τῆς Βουδαπέστης, τὸν Μάρτιο 2005, προτείναμε καὶ ἔγινε δεκτό, ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ ἰσχὺον καθεστώς προστασίας τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων εἶναι πολύ-πλοκο καὶ δρίσκεται ἐν ἐξελίξει, ἡ ALLEA νὰ ἐκδώσει ἔναν ὁδηγὸ στὸν ὅποιο νὰ καταγράφονται οἱ βασικοὶ κανόνες περὶ τῆς πνευματικῆς ἴδιοκτησίας πρὸς χρῆσιν τῶν ἔρευνητῶν, τῶν Ἀκαδημιῶν καὶ τῶν Πανεπιστημίων. Ἐπιδίωξη ὅλων μας εἶναι νὰ ἐργασθοῦμε, ὥστε τὸ πλέγμα τῆς διαδόσεως τῆς ἐπιστημονικῆς πληροφορίας ἀφενὸς καὶ ἡ ἔξασφάλιση τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων ἀφετέρου νὰ λειτουργοῦν μέσα σὲ ὑπόδειγμα συμβατὸ καὶ ἐπωφελὲς γιὰ τὴν κοινωνία.

S U M M A R Y The future of the chain of scientific information

A brief account of the achievements and problems of the chain of scientific information through the new technologies, in particular the use of Internet. A meeting organized by the ALLEA (All European Academies) and held by the Hungarian Academy of Sciences, in Budapest, in March 2005, unveiled the multitude of issues related to the publication, exchange of information, databases, institutional repositories, open access initiatives, copyright and patentship. Academies and other learned societies are invited to afford the new environment of scientific information.